

# DE ACHT AVONTURIERS DE GRAFROVERS



## *Hoofdstuk een* TERUG IN DE TIJD



*Ik vind het zo leuk als het zo druk is in het museum!* dacht Gustavo. Overal om hem heen stonden mensen beelden te bewonderen en tuurden ze in glazen vitrines vol fantastische voorwerpen uit het verleden. Hij trok het koord met zijn vrijwilligersbadge recht.

‘Mag ik iets vragen?’ riep een vrolijke vrouw in een blauwe jas. Ze wees naar een kogel-

vormige vaas. Hij was zwart en versierd met roomkleurige krullen. 'Weet jij hoe oud deze vaas is?'

'Hij is waarschijnlijk ongeveer duizend jaar oud,' antwoordde Gustavo. 'Hij is gemaakt door de Marajó. Die mensen leefden op een eiland aan de monding van de Amazone, hier in Brazilië.'

'Dat is heel interessant,' zei de vrouw. 'Bedankt voor je hulp!'



‘Geen probleem,’ zei Gustavo met een brede glimlach.

Het museum was dicht bij zijn huis in Rio de Janeiro, dus hij kwam hier al zo lang hij zich kon herinneren. Hij wist zo veel over de voorwerpen die hier tentoongesteld waren dat hij de vragen van iedere bezoeker kon beantwoorden! Hij hield van geschiedenis en vond het fijn om voor de kunstvoorwerpen te zorgen die andere beschavingen hadden achtergelaten. *Het zou zo geweldig zijn om terug te gaan in de tijd, dacht Gustavo, en te zien hoe deze voorwerpen door echte mensen uit de oudheid werden gebruikt!*

Uit zijn ooghoek zag hij licht gloeien. Gustavo’s hart sloeg over. *Zou het...?* Hij draaide zich om. Op de deur van de lift lichtte een cirkel op met de letters N, O, Z en W. Een kompas!

Gustavo wist wat dat betekende – een nieuwe missie voor de acht avonturiers! Hij liep

snel naar de lift, tintelend van opwinding. De deuren gleden vanzelf open en Gustavo stapte naar binnen. Rondom hem scheen een helder wit licht.

Wind waaide om hem heen waardoor het voelde alsof hij dwars door het heldere licht suisde. Een paar tellen later werd het licht minder fel. Gustavo was terug in het hoofdkwartier!

Het hoofdkwartier had muren van glimmend zwarte steen, een wereldkaart op de vloer en een enorme afbeelding van de Melkweg op het plafond. Tegen een van de muren stond een rij computers.

'Gustavo – aanwezig!' riep hij.



'Cheng – aanwezig!' Hij had een passie voor stenen en vulkanen.

Daarna kwam een meisje met kort donker haar dat alles over dinosauriërs wist. 'Tamiko – aanwezig!'

'Roshni – aanwezig!' zei de ruimte-avonturier. Ze keek omhoog, naar de Melkweg op het plafond.

'Connor – aanwezig!' zei de oceaandeskundige.



Een meisje in een bladgroen T-shirt en een jongen met rood haar sprongen op van een plofbank. Ze grijnsden allebei.

‘Hoi Emma,’ zei Gustavo. ‘Hoi Ollie!’

‘Ik liet Ollie net mijn nieuwe boek over kevers zien,’ zei Emma. Zij was de biologie-avonturier en ze wist alles over planten en dieren. Ollie had een shirt aan met papegaaien erop – hij was het teamlid dat alles over het regenwoud wist. Al snel kwamen ook de andere avonturiers een voor een door de wit oplichtende deuropening.

Een meisje kwam op een skateboard binnen: ‘Kiki – aanwezig!’ Zij was de technische avonturier en had haar skateboard zelf gemaakt.





## GUSTAVO'S AANTEKENINGEN

### DE GROTE PIRAMIDE VAN GIZEH

De oude Egyptenaren geloofden dat het leven na de dood verderging. Ze bouwden piramides om de gemummificeerde lichamen van hun koningen (de farao's) in te bewaren. Het was de bedoeling dat de mummie voor altijd in de piramide bleef, terwijl de geest van de farao naar het hiernamaals reisde. Er zijn in heel Egypte meer dan honderd piramides. De grootste is de grote piramide van Gizeh, in de buurt van Caïro. Deze piramide werd gebouwd voor farao Cheops.

De steen op de top van de piramide heet een piramidion.





## FEITJES

- △ De piramide werd op de westelijke oever van de Nijl gebouwd, net als alle andere belangrijke tombes van het oude Egypte. De Egyptenaren geloofden dat dat het land van de doden was.
- △ De grote piramide werd in 2589 voor Christus gebouwd – dat is meer dan 4500 jaar geleden!
- △ De grote piramide is 147 meter hoog en gemaakt van 2.300.000 blokken kalksteen.
- △ Het duurde 20 jaar om hem te bouwen.

Elk blok woog net zoveel als een gemiddelde olifant!



## WIE WAS FARAO CHEOPS?



Cheops is beroemd omdat hij de grote piramide heeft laten bouwen, een van de zeven wereldwonderen. Maar los daarvan weten we maar heel weinig over hem. Hij was de zoon van Snofroe en koningin Hetepheres I, en hij zou drie vrouwen hebben gehad.

Cheops had de grootste piramide, maar het enige beeld dat van hem is overgebleven is juist heel klein – krap 7,5 cm hoog.

# GODEN EN GODINNEN

## Atoem-Ra



De vader van de goden. Egyptenaren geloofden dat Atoem-Ra eerst zichzelf had geschapen en daarna al het andere. Hij was ook een van de zonnegoden.

GOD VAN DE SCHEPPING



## Tefnoet

GODIN VAN HET WATER

De dochter van Atoem-Ra. Tefnoet stond symbool voor het kostbare water. Ze was woest en had de kop van een leeuw.

## Geb

GOD VAN DE AARDE



Geb stond voor de aarde. Hij werd vaak plat op zijn rug afgebeeld om Noet te ondersteunen, de godin van de hemel. De Egyptenaren dachten dat aardbevingen ontstonden doordat Geb lachte.

## Horus

GOD VAN HET KONINGSCHAP

Men geloofde dat iedere nieuwe Egyptische farao eigenlijk Horus was, maar dan in een andere vorm. Hij werd afgebeeld met een valkenkop die de kroon van Egypte droeg.



Oude Egyptenaren aanbaden goden en godinnen. Sommige hadden de koppen of de lichamen van dieren. Natuurkrachten zoals de zon, stormen of overstromingen: er was voor alles wel een god of een godin.



**Noet**

**GODIN VAN DE HEMEL  
EN DE STERREN**

De zon en de sterren hadden hun plek in Noets lichaam. Ze werd meestal liggend boven Geb afgebeeld.



**Osiris**

**GOD VAN DE DOOD**

Osiris was de eerste koning van Egypte. Toen hij stierf, werd hij de heerser over de doden. Hij bepaalde wie zich bij hem mocht aansluiten in zijn koninkrijk in de onderwereld.



**Isis**

**GODIN VAN HET LEVEN**

Isis was een machtige tovenaress en een van de populairste godinnen van het oude Egypte. Ze stond symbool voor magie, vruchtbaarheid, moederschap, dood, genezing en wedergeboorte.



**Anoebis**

**GOD VAN HET  
BALSEMEN**

Anoebis zorgde voor de lichamen van de doden. Hij maakte de eerste mummie, van het lichaam van Osiris. Hij had de kop van een jakhals, een soort wilde hond.



## QUIZ

- 1 Hoe noem je het oude Egyptische schrift?
- 2 Welk enorm Egyptisch beeld had het lichaam van een leeuw en het gezicht van een mens?
- 3 Aan de oever van welke rivier werden de piramides gebouwd?
- 4 Wat waren oesjebti's?
- 5 Hoelang duurde het om een farao te mummificeren?

# WOORDENLIJST

## ***AMULET***

Een talisman die zijn eigenaar tegen het kwaad moet beschermen.

## ***CANOPEN***

Speciale vazen waarin de organen van een mummie bewaard werden.

## ***CHEOPS***

De farao die de grote piramide van Gizeh liet bouwen.

## ***FARAO***

De titel van de heersers over Egypte.

## ***HET OUDE EGYPTE***

De periode tussen 3100 en 30 voor Christus, toen Egypte bestuurd werd door farao's.

## ***HIERNAMAALS***

Een tweede leven na de dood, waar sommige mensen in geloven.

# GA MEE OP AVONTUUR!



Rovers hebben de schat van de farao gestolen, dus schieten **DE ACHT AVONTURIERS** te hulp! Gustavo en Kiki gaan undercover in het oude Egypte om de dieven te slim af te zijn, maar de slechteriken geven niet snel op. Zal het ze lukken om in hun missie te slagen?



9 789043 932134

[www.kosmosuitgevers.nl](http://www.kosmosuitgevers.nl)

**KOS  
MOS**

NUR 282  
Kosmos Uitgevers,  
Utrecht/Antwerpen

