

Hanneke
de Zoete



lekker

lezen

met



DE ZOETE ZUSJES



SAAR ♥ JANNA



met tekeningen van
Iris Boter

KOSM • S

lekker
lezen
met



Hanneke de Zoete



met tekeningen van
Iris Boter

KOSM•S

Heel veel letters

'Ik ben er!'

Janna zet haar tas op de grond.

Haar jas hangt ze aan de kapstok.

En ze trapt haar schoenen uit.

'Joe-hoe,' hoort ze van boven.

'Mam, kom je?' vraagt Janna.

Mama komt de trap al af.

'Was het leuk op school?'

'Ja, hoor,' zegt Janna.

'Ik kan alleen geen letter meer zien.'





Mama kijkt haar aan.

'Waarom niet?'

'We moeten elke dag lezen,' zegt Janna.

'Elke dag!' Janna ploft op de bank.

Mama lacht.

'Maar lezen is toch juist heerlijk?

Ik lees ook elke dag.'

Janna schudt haar hoofd.

'Veel te veel letters.

Ik speel veel liever.'





De j van Janna

Mama pakt de theepot en de kopjes.

Ook pakt ze de trommel met koek.

'Welke letter vind je het leukst?' vraagt ze.

'De j van Janna natuurlijk,' zegt Janna.

'Dat is de mooiste letter die er is.'

'O, is dat zo?' vraagt mama.

'Zeker weten!' zegt Janna vrolijk.

'De j van Janna is ook van joepie.

En van jarig.

Dat is de leukste dag van het jaar.'



Mama knikt.
'Ik vind de m het mooist.
De m van mooi en van mama.'
Ze geeft Janna een knipoog.
En ze neemt een slok thee.
'Wil jij ook een koek?'



De b van bal

Saar en Bram komen ook thuis.

Samen zitten ze aan tafel.

Met koek en met thee.

'Ik moest vandaag wel honderd woorden lezen.'

Janna zucht en neemt een hap.

'Of duizend, dat kan ook.'

'Saai,' zegt Bram met zijn mond vol koek.

'Niet waar.' Saar schudt haar hoofd.

'Lezen is juist leuk.'



In elk boek beleef je een nieuw avontuur.

Ik hou van lezen.'

'Voetbal, dat is pas leuk,' zegt Bram.

Hij neemt nog een slok en een hap.

'Ik ben weg,' roept hij.

Dan rent hij naar buiten.

Met de bal onder zijn arm.





Op avontuur

‘Lezen is echt leuk,’ zegt Saar nog een keer.

‘Elk boek is een nieuw verhaal.

En alles kan in een boek.’

Mama knikt. ‘Ik ben gek op boeken.

Daarin maak je nog eens wat mee.’

‘Ja,’ zegt Saar. ‘Dan ben je ineens een prinses.

Of een piraat of een boef.’

‘Je kan op reis naar een ver land,’ zegt mama.

Janna leert lezen op school.

Wat een hoop letters!

Wat een hoop woorden!

Het is niet makkelijk.

Maar lezen is ook leuk.

In elk boek beleef je een nieuw avontuur.

In een boek kan alles!

Janna wil haar eigen boek schrijven.

Een boek over het feest van Pipa Panda.

En ze tekent er plaatjes bij.

Wat zijn boeken leuk!



Lekker zelf lezen voor kinderen eind groep 3/begin groep 4, die al ongeveer een jaar leesonderwijs hebben gehad. Zijn de dikkere Zoete Zusjes-boeken nog net iets te moeilijk om zelf te lezen? Dan kun je beginnen met dit heerlijke avontuur met eenvoudige woorden en zinnen. Een boek vol lees oefening en leesplezier!



9 789043 931847

www.kosmosuitgevers.nl

**KOS
M•S**

NUR 287
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen