



YOU  
ONLY  
LIVE  
ONCE

DE BUCKETLIST VOOR EEN  
AVONTUURLIJK EN REISLUSTIG LEVEN

YOU

ONLY

LIVE

ONCE

DE BUCKETLIST VOOR EEN  
AVONTUURLIJK EN REISLUSTIG LEVEN

# INHOUD



## EEN UUR

10-63

Waarin we een paar uur bezig zijn met kleine genoegens – een duik, een douche, misschien een cocktail of een film – voordat we overgaan op het grote werk: extreme prestaties, levensgevaarlijke spektakelstukken, hemelse fenomenen en de altijd prikkelende rituelen van zonsopgang en zonsondergang.



## EEN DAG

64-129

Waarin we erop los feesten, dineren als vorsten, de hele nacht uitgaan in wereldsteden en in slaap vallen in een bijzondere omgeving. Daarna brengen we een dag of twee door in de buitenlucht, bewonderen wilde dieren, wandelen bij maanlicht en zoeken de stilste plekjes op aarde. Tot slot treden we onze grootste angsten tegemoet, wat die ook mogen zijn.



## EEN WEEK

130-185

Waarin we of een week of twee over de avontuurlijkste wegen ter wereld rijden, de big five spotten op safari, in verloren werelden duiken en de plekken van onze favoriete romanscènes bezoeken. Dichter bij huis hebben we genoeg aan een week om al het moois in de buurt te verkennen en te leren dansen.



## EEN MAAND

186-233

Waarin we een maand of langer in de voetsporen treden van belangrijke vrouwen, reizen maken zonder te vliegen, een heel land doorkruisen, voor een marathon trainen en ons innerlijke kind toelaten. We hebben ook tijd over voor vrijwilligerswerk en solo reizen. En om aan alles te ontsnappen zoeken we rust in een retraite of een afgelegen hut in het bos.



## EEN JAAR

234-279

Waarin we onderweg leven en werken, leren *freediven*, meedoen aan een moedige wetenschappelijke onderzoeksmissie, reizen ter nagedachtenis aan een geliefde en besluiten een nieuwe taal te leren. Daarna kunnen we nog overwegen om te gaan werken op een jacht of skileraar te worden, of misschien wel een wereldreis te maken met de perfecte reisgenoot.

# INLEIDING

‘Het leven is geen generale repetitie.’ ‘Carpe diem.’ ‘Wie wil, zoekt mogelijkheden. Wie niet wil, zoekt een reden.’ Het stikt van de gezegden die je motiveren om alles uit het leven halen, inclusief de titel van dit boek. Maar dat is waarschijnlijk omdat het nogal een ding is.

Er valt ook zo veel te doen. Sommige mensen worden geboren met de gave om alles uit het leven te halen. En dat is waar dit boek je bij kan helpen. Het is niet de zoveelste bucketlist voor wereldreizigers. We kennen Venetië natuurlijk allemaal, en ja, waarschijnlijk is het zeer de moeite waard om naar de Italiaanse stad af te reizen om zijn beroemde kanalen te bezoeken. Maar hopelijk haal je toch iets meer uit dit boek – zoals het voornemen om met volle teugen van het leven te genieten, om elke dag iets extra’s mee te geven.

Dat betekent niet alleen luxe exotische vakanties boeken, maar ook zoeken naar en genieten van de

kleine dingen – een avondje naar het museum om weg te dromen voor een vitrine met historische wonderen, genieten van een seizoensgebonden proefmenu in een van ’s werelds beste restaurants. En hoewel we met een aantal pittige uitdagingen komen – zoals de Fuji beklimmen (links) –, moeten we er wel even bij zeggen dat het er allemaal niet makkelijker op wordt met het verstrijken van de jaren – en dat er bij jou in de buurt ook legio uitstapjes mogelijk zijn als je maar verder kijkt dan je neus lang is.

Ga gewoon iets spontaner leven; wildkamperen onder de sterren doet je beseffen wat een geweldig voorrecht het is om te leven, om na te denken en te genieten van de wereld om je heen.

En we hebben er op deze pagina’s naar gestreefd ideeën te opperen die het verlangen naar kennis bevredigen, met illustraties van hoe je cocktails mixt, herfstbladeren herkent en net iets anders kunt trainen

voor een marathon. Voor levensgenieters en avonturiers hebben we ook een aantal unieke ervaringen in steden en op eilanden op een rijtje gezet.

In wezen gaat *You Only Live Once* over ervaringen, verantwoord reizen en iets teruggeven aan de planeet waar we zuinig op moeten zijn – en niet alleen maar de plekken afvinken die we in elke uithoek van de wereld bezoeken. Het gaat juist om die ervaringen die je jaren later nog in je hoofd kunt afspelen; misschien waren het niet de meest spectaculaire bestemmingen, misschien hebben ze je wel niets gekost, maar het waren wel reiservaringen die jou en je omgeving hebben veranderd en nog steeds een glimlach op je gezicht toveren.

Hoe werkt dit boek? Er zijn vijf hoofdstukken – voor een uur, dag, week, maand en jaar – en wij stellen je ervaringen voor die ongeveer zolang zullen duren. Natuurlijk zijn die periodes zo flexibel als jij maar wilt; je kunt van een dag een weekend maken en van een week veertien dagen. Je kunt als *digital nomad* een maand of zes op afstand in het buitenland werken of je handen uit de mouwen steken in lokale opvangcentra, of een jaar of iets langer uitrekken om de wereld rond te reizen.

Wat al deze ideeën gemeen hebben, is dat het uitgangspunten zijn. Ze zullen lang vergeten verlangens aanwakkeren – om een ambacht of een taal te leren of dichterbij de natuur te komen staan – of nieuwe en onverwachte ambities aanboren: waarom zou je niet een jaar lang in een kampeerbusje kunnen leven?

Als je weet wat je tegenhoudt, kun je er iets aan doen. Misschien is dit boek wel net zo nuttig voor het overwinnen van je angsten als voor het verfijnen van je reiservaringen van een maand of een jaar. Daarna wordt het tijd om de uitgebreide reisbronnen van de *Lonely Planet* te raadplegen – samengesteld door een groep nieuwe en inspirerende stemmen – en de rest van je leven te gaan plannen.



# BENUT DE WIND

Dromen over vliegen of gekke gevleugelde toestellen: de mens is al heel lang geobsedeerd door het idee van vliegen. We kunnen terugkijken op eeuwen van mislukte vliegmachines, zoals Leonardo da Vinci's vleugelwapperende ornithopter en de beruchte 'Albatros' van Jean-Marie Le Bris, maar uiteindelijk hebben we het toch geflikt. Het stikt inmiddels van het luchtverkeer en de meest vogelachtige ervaring is paragliden. Trek het bandje van je helm aan, check je harnas, maak een vliegende sprong en zweef daarna hoog door de lucht... Niet vergeten naar beneden te kijken!

1

## Grindelwald

### Zwitserland

Vanuit een paraglider staat je gevoel voor perspectief op zijn kop: steden lijken piepklein, bossen die er te voet afschrikwekkend uitzien veranderen in donzige groene tapijten. In Grindelwald kun je deze heerlijke desoriëntatie ervaren tussen de ruige Berner Alpen: je zweeft boven de noordwand van de Eiger (3967 m), langs driehoekige pieken die overgaan in permanent groene bossen en met koeien bevolkte weiden. Grindelwald is populair bij beginnende paragliders: je kunt samen met een expert een tandemvlucht maken.

#### {Belangrijke info:}

Grindelwald ligt op zo'n 3 uur met de trein van Zürich. Reserveer wel – het is een populaire trip.





**Van links naar rechts:** Grindelwald, Zwitserland; Queenstown, Nieuw-Zeeland, Wakatipumeer en de Remarkables; tandemvliegen, Pokharavallei



2

## Queenstown Nieuw-Zeeland

Sensatiezoekers komen hier om te wandelen, heliskiën, ijsklimmen en meer. Er zijn talloze avontuursportaanbieders die je kunnen meenemen naar het ongerepte alpenlandschap dat er het mooist uitziet vanuit de lucht: neem een vlucht vanaf Coronet Peak om te paragliden hoog boven het Wakatipumeer en de besneeuwde Remarkables. En paragliden is niet de enige manier om op te stijgen: Queenstown biedt verder skydiving, een tokkelbaan in Shotover Canyon en hoge bungeejumps zoals de Nevis Bungy Jump.

### {Belangrijke info:}

je kunt het hele jaar door paragliden (als het weer het toelaat). Vlieg naar Queenstown via Australië of Auckland International Airport.

3

## Pokharavallei Nepal

Door te paragliden in de Himalaya kom je op ooghoogte met een waar scala aan reuzen. De sterke winden in de vallei stuwen je naar grote hoogten, vanwaaruit je de kegelvormige Hiunchuli (6441 m) kunt bewonderen, de Annapurna (8091 m) en de Machhapuchhre (6993 m), een heilige piek die nog nooit (legaal) is beklommen. Nadat je een tijdje tussen de gieren hebt gezweefd, land je bij de blauwe uitgestrektheid van Phewa Lake.

### {Belangrijke info:}

vluchten vertrekken vanaf Sarangkot, op 30 minuten van Pokhara. Halverwege de ochtend in maart-mei en september-november is het weer het best.

4

## Marrakesh Marokko

Woestijnen, dorpen en het epische Atlasgebergte: door te paragliden in Marokko trekt er in een paar minuten een panorama van verschillende landschappen aan je voorbij. Vanuit de lucht boven Marrakesh zie je door de wind gevormde gouden zandduinen, woestijnvlakten in een wazig zonnetje en Berberdorpen verspreid over het Kikplateau. Voor wie het rustiger aan wil doen biedt Marokko ook talloze ballonvaarten. Voor paragliders zijn de beste startplaatsen Aguegour en Ait Ourir.

### {Belangrijke info:}

in de lente en de herfst is het weer milder, wat prettiger vliegen en gliden is. Pak het vliegtuig naar Marrakesh of ga met veerboot en trein.





# OPENLUCHTBIOS

Bezoek een theater in een omgeving die net zo indrukwekkend is als de gebeurtenissen op het scherm – als je de locatie zorgvuldig kiest, wordt het een filmervaring om nooit te vergeten. In een tijd waarin we voortdurend films kijken op onze tablet of telefoon en – maar al te vaak – alleen, geeft samen kijken een magisch gevoel, vooral op een adembenemende plek – het kan je echt kippenvel bezorgen. Dus nestel je onder een dekentje, geniet van een koel drankje en verse popcorn, en wacht op wat komen gaat.

1

## Red Rocks Amphitheatre Colorado, VS

Op 2000 meter boven zee-niveau ligt het Red Rocks Amphitheatre in de schaduw van twee torenhoge zandstenen monolieten, met een perfecte akoestiek en een indrukwekkende natuurlijke achtergrond. De kunstzinnige geschiedenis van Red Rocks gaat ver terug – de Ute-stam gebruikte de ruimte ooit als ontmoetingsplaats voor muziek en dans. Het amfitheater, voltooid in 1941 en met bijna 10.000 zitplaatsen, wordt het hele jaar door gebruikt voor verschillende evenementen, waaronder de vertoning van cultklassiekers uit de jaren 1980, 1990 en 2000.

### {Belangrijke info:}

het kan op deze hoogte 's nachts koud worden, dus neem extra kleding mee.

2

## Sun Pictures Broome, Australië

Sun Pictures, de oudste openluchtbioscoop ter wereld, ligt in het Chinatown-district van Broome, in het uiterste westen van Australië. Het gebouw met de blikken gevel begon ooit als Aziatische winkel, maar vanaf 1916 ging men er stomme films vertonen. Het pand staat inmiddels in het erfgoedregister van de staat en vertoont mainstream- en arthousefilms waarvan je kunt genieten vanuit comfortabele strandstoelen onder een sterrenhemel. Ze hebben zelfs muggenspray, mocht je die zijn vergeten.

### {Belangrijke info:}

je mag geen versnaperingen meebrengen. Snacks en drankjes – waaronder ijs en zelfgemaakte *choc bombs* – zijn te koop bij de kiosk.

3

## De Galileo Kaapstad, Zuid-Afrika

Elke donderdag en zondag, van november tot april, zijn de weelderige croquetvelden van Kirstenbosch, de oudste botanische tuin van Kaapstad, de place to be voor cinefielen uit de hele stad. De openluchtlocatie, gelegen tegen de oostelijke hellingen van de Tafelberg, vertoont vooral klassiekers en publieksfavorieten, in combinatie met heerlijk eten uit foodtrucks. De plek is beschermd tegen de elementen, dus je hoeft niet bang te zijn voor de duivelse wind van Kaapstad.

### {Belangrijke info:}

je mag je eigen alcohol en voedsel meenemen, maar laat dekens en stoelen thuis. Kom op tijd om een plaats te reserveren.

4

## Cine Thisio Athene, Griekenland

Sinds 1935 lokt het oudste openluchttheater van Athene, Cine Thisio, zowel toeristen als de plaatselijke bevolking. Het wordt sinds 1980 gerund door een familie en vertoont een mix van klassiekers en nieuwe films. De 5e-eeuwse Acropolis, met het iconische Parthenon, leidt niet af, maar versterkt de ervaring, net als de ouderwetse filmprojector, de neonverlichte art-deco-entree en de welig tierende klimop die alles behalve de stoelen en het scherm in beslag neemt.

### {Belangrijke info:}

Cine Thisio-voorstellingen beginnen eind april/begin mei en eindigen eind oktober.



**Met de klok mee, van bovenaf:**  
Sun Pictures, Broome, Australië;  
Red Rocks Amphitheatre,  
Colorado, VS; onmisbaar in een  
openluchtbios: popcorn en een  
deken





# WEG MET DIE CHECKLIST

**Sarah Barell** volgt geen route in Bali.

Sommige plekken laat je links liggen, andere hebben een extra aantrekkingskracht. Ga je voor een week, dan blijf je uiteindelijk een paar maanden. Althans, zo zou het moeten zijn. Maar in een wereld waarin we steeds vaker met tijdschema's en checklists reizen, kunnen we maar moeilijk spontaan handelen en laten we ons nauwelijks nog verleiden tot een onbekende bestemming.

En dat is echt jammer, want het zijn vaak de laatste plekken waar je dacht heen te reizen. En zo blijft de wereld je verrassen, zoals het hoort. Neem Bali. Het wemelt er van de toeristen, het lijdt aan religieus extremisme en is behoorlijk verpest door de kaskraker *Eat Pray Love*. Maar... er is een andere reden waarom dit mystieke Indonesische eiland zo in trek is. Je wordt gewoon stil van de gelaagde rijstvelden, de tempelachtige bergen en de stralend witte, door de jungle omringde stranden.



Doe wat kunstenaars en reizigers al een eeuw lang doen: kom voor de stranden en blijf uiteindelijk hangen voor de binnenlanden. Het dorpje Ubud trekt al sinds de jaren 1930 creatieve types aan en pakt Europeanen in met spirituele, decoratieve en figuratieve schilderkunst en complexe batik- en beeldhouwkunst. Ondanks het massatoerisme heeft Bali zijn rijke hindoecultuur met waardigheid en een glimlach weten veilig te stellen. Tempels staan als serene goden boven de verpletterend mooie oceaan; op elke straathoek vind je handgemaakte offers – nog kleurrijker dan de ontelbare inheemse vlinders en de plotselinge technicolor-zonsondergangen van het eiland.

Op Bali kun je je bekwamen in de kunst van het nietsdoen en een tijdje doorbrengen met meditatie en gedachteloos gemijmer. Reizigers die zichzelf gewoon toestaan te 'zijn', krijgen op Bali het gevoel uit *Eat Love Stay*.



# GENIET VAN DE STILTE

De wereld wordt met de dag luidruchtiger. Voor de broodnodige rust kun je je terugtrekken op een afgelegen strand, in een park of in de woestijn. Zodra je buiten gehoorsafstand van de drukte bent, voel je hoe het stil wordt om je heen. Maar dan merk je dat de natuur in een schijnbaar leeg landschap verre van stil is en juist vol zit met stille geluiden: het geruis van de struiken, de zachte golfslag van de branding of het geknars van zand onder je voeten. En het is deze bijna-stilte die je de grootste rust kan brengen.

1

## Olympic National Park Washington, VS

Hoewel toegankelijk vanaf Highway 101 blijft het Olympic een van de minst drukke nationale parken op het Amerikaanse vasteland; je wandelt er zonder iemand tegen te komen. Het park is grotendeels onaangetast door mensen. Behalve 1000-jarige cederbomen vind je er ongerepte alpenweiden en heldere gletsjermereen, en het is grotendeels autovrij. Bezoek de kust van het park en hoor enkel de branding van de Stille Oceaan die op de ruige stranden rolt.

### {Belangrijke info:}

in het park zijn talrijke grote kampeerterrainen en zo'n honderd afgelegen campings vanwaaruit nachtelijke excursies vertrekken.



# VERBLIJF IN EEN BOOMHUT

Het lijkt wel een droom: herbeleef je kindertijd in een kamer boven de bosvloer. Als je onder de wol gaat in een door bos omgeven verblijf, is het harde werk – de bouw – gelukkig al voor je gedaan. Slappend tussen de bomen ben je dichterbij de elementen: de wind die door de takken ruist, de regen die op het dak slaat, de vogels die je ziet en hoort.... Ga een paar dagen per jaar terug naar de natuur en neem je intrek in een van deze groene toevluchtsoorden.

1

## Châteaux dans les Arbes Dordogne, Frankrijk

Alsof een afgelegen stek tussen de boomtoppen nog niet mooi genoeg was, zijn de houten verblijven in Châteaux dans les Arbes in de Dordogne ook nog eens replica's van omliggende middeleeuwse kastelen – compleet met torentjes en torenspitsen. De drie creaties rond de voormalige gracht van een vervallen burcht zijn gemaakt door de ervaren boomhuttenbouwer Rémi. Verder heb je hier een buitenzwembad, een speeltuin, een restaurant en fietsen om deze historische omgeving te verkennen.

### {Belangrijke info:}

de kasteelboomhutten liggen op 30 minuten van de luchthaven Bergerac.

2

## Free Spirit Spheres Vancouver Island, Canada

Deze gladde houten bollen – hangend aan een kluwen touwen in het bladerdak van het gematigd regenwoud van Vancouver Island – zijn aangepast aan hun omgeving, met een minimale impact op de bomen en wilde dieren. De compacte twee- tot driepersoonscapsules hebben uitklapbare bedden, inbouwkasten en een minibieb. Achter het bos liggen de wijnmakerijen en ambachtelijke eetgelegenheden van de Cowichan Valley.

### {Belangrijke info:}

de bollen hangen 18 kilometer ten noordwesten van Qualicum Beach, goed verborgen in het bos. Reserveer en vraag naar de route.

3

## Chole Mjini Chole, Tanzania

Dit cluster van zeven boomhutten ligt midden tussen de baobabbomen op Chole, een tropisch eiland ten oosten van de Tanzaniaanse kust. De chique hutten met rieten dak hebben geen elektriciteit en liggen ver van de stad tussen de vegetatie en afbrokkelende ruïnes. Eet er verse zeevruchten, staar naar de heldere sterren en verken de plaatselijke duiklocaties. Een deel van de inkomsten gaat naar lokale projecten.

### {Belangrijke info:}

er vertrekken vluchten van het nabijgelegen Mafia naar de meeste luchthavens in Tanzania – vanuit Dar es Salaam is het ongeveer 30 minuten vliegen.

4

## Bangkok Treehouse Bang Krachao, Thailand

Bangkok vormt een onverwacht rustige locatie voor een boomhut. Bang Krachao, in het zuidoosten van de stad, is een schiereiland gevormd door een lus van de Chao Phraya-rivier, een plek van mangrove-, palm- en fruitbomen, met daardoorheen waterwegen, landelijke dorpjes en oude tempels. Deze oases in de lucht, gemaakt van gerecyclede en duurzame materialen, kijken uit over de rivier en hebben fijne extra's, zoals fietsen, gratis ijs en een computer met films.

### {Belangrijke info:}

de boomhutten liggen op 10 minuten lopen van de Bangnamphueng Nok-tempel.



### Met de klok mee, van bovenaf:

Châteaux dans les Arbes, Dordogne, Frankrijk; Bangkok Treehouse, Thailand; Free Spirit Spheres, Vancouver Island, Canada



# ALLEEN EROPUIT

‘Niets is moediger en mooier dan de daad van vertrek,’ schreef de Zwitserse ontdekkingsreiziger en zelfbenoemde zwerver Isabelle Eberhardt. ‘Je bent alleen vrij als je alleen bent.’ Meer dan 120 jaar later resoneren deze woorden nog steeds: alleen reizen is een van de grootste vrijheden in het leven, des te opwindender omdat het beangstigend is. Je wordt er zelfredzaam en bespiegelend van, en je gaat twijfelen aan je vooroordelen. Voor de moderne reiziger bestaat er een caleidoscoop van mogelijkheden: alleen zijn in een menigte in Tokio, wildzwemmen in Slovenië of een epische wandeling in Nieuw-Zeeland.

1

## Slovenië

Slovenië is meer onontgonnen dan zijn Europese buurlanden. Het is er rustiger, de cultuur is ongecompliceerd en het is relatief klein. De hoofdstad Ljubljana heeft dezelfde magie en statige architectuur als Praag of Boedapest – een schilderachtig kasteel, verbonden bruggen, de roze gebouwen van het Prešerenplein. Met het betrouwbare bus- en treinnetwerk maak je makkelijk dagtochten, zoals naar het prachtige Bledmeer en het charmante stadje Škofja Loka, of wildzwemmen in het Bohinjmeer.

### {Belangrijke info:}

er zijn vluchten naar Ljubljana; er zijn ook treinen uit Boedapest, München en Zürich.





# PAK EEN GOLF

Leef de droom: leer de golven lezen, elke dag weer. Je kwam natuurlijk naar het strand zonder enig idee van *board wax*, *goofy stance* of *riptides*. Maar na een paar dagen surfles ging je de golven lezen. Die eerste dag was je instructeur heel streng. Daarna hoefde hij je niet meer te vertellen wat je moest doen. Er waren niet veel golven, dus je moest nu toeslaan. Je instincten werden geactiveerd en je hersenen uitgeschakeld. Je voelde de deining en werd één met de oceaan.

1

## Glitter en glamour

### Biarritz, Frankrijk

Franse vorsten gaan al eeuwenlang naar Biarritz, waardoor het een beroemde chique vakantiebestemming is geworden. Tegenwoordig zijn het de surfers die er de boventoon voeren, vooral tijdens het surftoer- nooi in juli. Je gaat naadloos op in de stroom door surf- en taal- lessen te nemen, en je vergeet even hoe moeilijk het Frans is, terwijl je in perfecte balans naar de kust glijdt. Ten noorden van Pointe Saint-Martin lopen de uitdagende surfstranden van Anglet nog kilometers door. Neem een glas champagne en proost op je prestaties.

#### {Belangrijke info:}

neem bus 10 onder aan Avenue Verdun (bij Ave. Édouard VII).





2

### In de wildernis

#### Noosa Beach, Australië

Ten noorden van Brisbane aan de Sunshine Coast ligt Noosa Beach, een van de beste surfplekken van Australië. Merrick's is een van de populairste surfscholen. De stranden, die horen bij het Noosa National Park, voelen hier ruig aan. Misschien zie je zelfs wel een koala tussen de bomen hangen wanneer je met je board naar de branding loopt. En je gaat echt nooit vergeten dat je hier op gladde, glanzende golven hebt leren surfen in het krankzinnig turkooizen water.

#### {Belangrijke info:}

Merrick's biedt twee keer per dag leuke groepslessen aan van 2 uur, maar ook privélessen.

3

### Tropisch paradijs

#### Playa Guiones, Costa Rica

Je bent het type beginnende surfer dat les wil nemen met uitzicht op tropische palmbladen. Maar je houdt wel van de rustige kant van de tropen, een plek met surfscholen waar de jungle toch overal voelbaar is. En daarom ga je leren surfen op de golven van het sikkelvormige Playa Guiones in Nosara, Costa Rica. Daar kom je in contact met gelijkgestemde surfers uit de hele wereld, die je helemaal begrijpen.

#### {Belangrijke info:}

je kunt het best komen bij afluende wind. Guiones is meestal druk, maar heeft voldoende surfplekken.

4

### Lekkere trek

#### San Sebastián, Spanje

Als je een golf pakt in San Sebastián, kun je meteen ook een glimp opvangen van de mooie lage skyline. Deze Baskische stad is een serieuze surfbestemming, maar je kunt er ook uitstekend eten en uitgaan. Geniet overdag van de voorspelbare golven en een zacht zandstrand, en ga na zonsondergang eten in de beste *pintxo*-restaurants van San Sebastián. Echte surfers gaan één strand verder, naar Playa de la Zurriola.

#### {Belangrijke info:}

in de zomer zijn de golven lager en geschikter voor beginners; de winter is beter voor gevorderde surfers.



# LOCATIE- ONAFHANKELIJK WERKEN

Want het 'thuis' in 'thuiswerken' kan overal zijn, toch? We werken steeds meer op afstand van de fysieke locatie. Dus waarom zou je vanaf je bank blijven werken als dat ook vanuit een hangmat in Fiji kan? Je kunt de wereld zien zonder je bankrekening leeg te trekken en leert je locatie beter kennen dan wanneer je er op vakantie gaat. Je hoeft je natuurlijk niet tot één plek te beperken. Breng zes maanden door in één land en ga dan naar een ander land, met niets anders dan je laptop en je gevoel voor avontuur.

1

## Kroatië

Kroatië combineert het zonnige mediterrane gevoel met klassieke architectuur en is een favoriete bestemming voor *digital nomads*: het land lokt hen met een twaalfmaandervisum. Laat een loonstrookje zien, vul een paar formulieren in en voor je het weet zit je *rakija* (Kroatische brandewijn) te nippen in een café met uitzicht op een kiezelstrand of werk je op een laptop in een koffiebar in het gezellige Zagreb. Je komt er genoeg andere *nomads* tegen om mee te wandelen, zwemmen en de omgeving te verkennen.

### {Belangrijke info:}

Zagreb heeft de grootste luchthaven van het land, gevolgd door die van Dubrovnik, Split en Zadar.



## 250 IDEEËN VOOR EEN LEVEN VOL AVONTUREN

*Lonely Planet – You Only Live Once* inspireert lezers alles uit het leven te halen en kansen te benutten om de wereld te ontdekken.

Solo reizen, *vanlife*, leven als een digital nomad, reizen zonder te vliegen, internationaal vrijwilligerswerk: deze handleiding voor een avontuurlijk leven bevat 250 ideeën voor bijzondere reizen en unieke ervaringen. Illustraties, kaarten, infographics en citaten wakkeren lang vergeten verlangens aan.  
Leef je droom!



9 789043 928595

[www.kosmosuitgevers.nl](http://www.kosmosuitgevers.nl)

**KOS  
MOS**

NUR 500  
Kosmos Uitgevers,  
Utrecht/Antwerpen