



BRITT DEKKER

Winteravontuur te paard

Met tekeningen van
Bianca van Loon



KOSM • S



BRITT DEKKER

Winteravontuur te paard



Met tekeningen van
Bianca van Loon



INHOUD

1. Op naar Zweden! 9
2. De ranch 20
3. De trektocht begint 38
4. De overtocht 48
5. Een nieuwe waarschuwing 56
6. Binnen voor de regen? 67
7. Voetstappen in de sneeuw? 81
8. Het licht? 87





OP NAAR ZWEDEN!



Georges hoeven roffelen op de zachte sneeuwbodemp, terwijl hij op hoog tempo langs de verlaten bosrand galoppeert. Hij snuift en briest. Britt is in de beugels gaan staan. Ze voelt hoe de frisse wind in haar gezicht waait. Wat is dit toch heerlijk! Wat haar betreft benadert dit wel het ultieme gevoel van vrijheid. Even niets aan haar hoofd...

‘Britt!’

Ineens klinkt er vanuit de verte een stem. Wat vreemd, iemand roept haar. Maar ze kan er niet opkomen wie het is. En dat terwijl ze die stem wél uit duizenden kent. Dit is heel gek. En ook wel een beetje verontrustend...

‘Britt!’ klinkt het dan opnieuw. Iemand duwt tegen haar schouder. ‘Wakker worden!’

Slaperig doet ze een oog open. De droomflarden lossen langzaam op. O ja, denkt Britt terwijl ze de

slaap uit haar ogen wrijft. Da's waar ook. Ze zit samen met Esra in een vliegtuigje en is op weg naar Kiruna, een mijnwerkersstadje in het noordelijkste puntje van Zweden...

Esra kijkt haar stralend aan. 'We zijn er bijna, moet je zien, hoe gaaf!' Haar vriendin knikt naar het raampje, waarachter juist een besneeuwd miniatuurlandschap zichtbaar wordt.

Vanochtend zijn ze in alle vroegte vertrokken. Eerst vlogen ze naar Stockholm, de hoofdstad van Zweden. En daar zijn ze ongeveer anderhalf uur geleden in dit kleine vliegtuig gestapt, dat hen nog verder noordwaarts brengt.

Britt zet haar veel te warme muts af en doet haar haar in een staart. Dan tuurt ze naar buiten. In de verte onder zich ziet ze besneeuwde bergen, bossen en heuvels, waar glinsterende riviertjes doorheen stromen. Er is maar weinig bebouwing te zien.

'Zie je het noorderlicht al?' vraagt Esra naast haar.

'Eh, zijn die kleuren in de lucht niet alleen 's nachts te zien,' zegt Britt met een lach, 'in het donker?'

'O ja, duh,' verzucht Esra. Ze krabt onder de col van haar wollen trui in haar nek. 'Ugh... heel lief van mijn

moeder dat ze een warme wintertrui voor me heeft gebreid... maar hij jeukt wel!’

Voordat ze opstegen meldde de piloot dat ze onderweg de poolcirkel gingen oversteken. Dat betekent dat ze zó dicht bij de Noordpool zijn dat in de zomerperiode bijna de hele dag de zon blijft schijnen. Dus ook ’s nachts! En in de winter geldt het omgekeerde: dan komt de zon gedurende een aantal weken maar heel kort op en kan het wel dagen achter elkaar donker blijven. Britt weet nog niet welke van de twee ze liever zou meemaken. Maar aangezien het begin november is, zullen ze te maken krijgen met korte dagen, waarop het snel donker is.

‘Ik ben zo benieuwd,’ zegt Esra opgetogen, ‘dit is toch een droom die werkelijkheid wordt, vind je ook niet?’

Britt knikt enthousiast. Esra’s woorden zijn niet



overdreven, want ze gaan in Noord-Zweden een heel bijzondere trektocht te paard maken. Hun plan is om van de rendierranch van Esra's oom dwars door de uitgestrekte wildernis naar het stadje te rijden waar hij samen met haar tante, neefje en nichtje woont. Hun huis ligt op zich maar een kilometer of vijftig bij die ranch vandaan, maar te paard door de wildernis is vijftig kilometer een stuk verder dan wanneer je met de auto gaat. En paarden houden het ook niet zo lang vol als motorvoertuigen. Het plan is dan ook om er twee dagen over te doen. Onderweg zullen ze dus ergens moeten overnachten, maar waar dat precies is, weten ze nog niet. Dat heeft Esra's oom allemaal voor hen geregeld. Ze zullen met behulp van een van tevoren uitgestippelde route door een besneeuwd soort niemandsland rijden, met weinig voorzieningen in de wijde omgeving.

Al met al is het best een spannend plan, dat niet voor iedereen is weggelegd, beseft Britt. Je moet taai zijn, niet bang zijn uitgevallen en vooral goed kunnen paardrijden. Het belooft zeker geen alledaagse trektocht te worden.

‘Ik ben ook zó benieuwd,’ zegt Britt. ‘En ik ben

natuurlijk heel nieuwsgierig naar je Zweedse oom en tante. En je neefje Ale en nichtje Annika natuurlijk. Spreken zij ook Nederlands eigenlijk?’

De oom van Esra is een Zweed, haar tante komt uit Nederland. Hun kinderen zijn in Zweden geboren.

‘Jazeker, dat heeft mijn oom van mijn tante geleerd. Zij spreken Zweeds en Nederlands met elkaar. De kinderen zijn tweetalig opgevoed.’

Intussen voelen ze dat het vliegtuigje begint te dalen. Dat gaat niet echt zachtzinnig, en Britt grijpt instinctief de leuning van haar stoel beet. Ze ziet dat Esra een beetje bleek wordt.



‘Gaaf het wel?’ vraagt ze aan haar vriendin. Britt vindt dit geschud en getril juist leuk!

Esra knikt dapper. ‘Tuurlijk. Nergens last van!’

Even later raken de wielen van het vliegtuigje hotsend en botsend het asfalt van de landingsbaan.

Als ze eindelijk stilstaan en de gordels losdoen, slaakt Esra een zucht van opluchting. Ze veegt het klamme zweet van haar voorhoofd. ‘*O my god*, ik ga dus echt nooit meer vliegen...’

‘Hoe wilde je dan weer terug naar huis? Met de fiets?’

‘Nee, te paard!’ zegt Esra lachend.

Britt ziet het al helemaal voor zich. Hoe lang zou je erover doen om op een paard van het noorden van Zweden naar Nederland te rijden? ‘Daar ben je wel even mee bezig, denk ik,’ besluit ze dan. ‘In elk geval een stuk langer dan onze trektocht.’





KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.PAARDENPRAAT.TV

Britt en haar vriendin Esra vertrekken naar Lapland om familie van Esra te bezoeken op de rendierenranch van haar oom. Er staat een winterse buitenrit voor ze gepland met een overnachting in een houten hut in de wildernis. Ze rijden op twee sterke IJslandse paardjes door prachtige natuur. Onderweg krijgen ze vreemde spookverhalen te horen van de mensen uit het dorp. Maar Britt en Esra genieten met volle teugen van de tocht. Tot ze opeens 's nachts een vreemd geluid horen. Zijn de paarden in gevaar? In *Winteravontuur te paard* lees je over allerlei spannende avonturen in Lapland!



Je kent **BRITT DEKKER** misschien van tv of van haar Youtube-kanaal *PaardenpraatTV*. Ze is namelijk naast presentatrice en actrice ook dressuurruiter. Je hebt vast ook van haar bekende paard George gehoord. De avonturen die Britt en George beleven staan in deze paardenboeken serie *Meer Paardenpraat* centraal.



9 789043 928199

www.kosmosuitgevers.nl

**KOS
MOS**

NUR 282
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen