

SAAR ♥ JANNA

Hanneke de Zoete



# DE ZOETE ZUSJES

## LOSSEN

## HET OP

onze hut!



met tekeningen van  
Iris Boter





Hanneke de Zoete

# DE ZOETE ZUSJES

LOSSEN  
HET OP



met tekeningen van  
Iris Boter



# INHOUD



Wij zijn de Zoete Zusjes 8

1. Een hut op zolder 11
2. Speurneuzen 21
3. Lekker logeren 30
4. De zeemeerminnenchallenge 38
5. Een geheime code 48
6. Een raar raadsel 56
7. De wolwedstrijd 63
8. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 71
9. Een gouden slot 79
10. De pa-pa-panda's 86

'HALLO!

Wij zijn de **ZOETE ZUSJES**  
weer en vandaag gaan we wat  
**SUPERLEUKS** doen!'

**SAAR**  
&  
**JANNA**



**Wij zijn de Zoete Zusjes!** Misschien ken je ons van onze filmpjes op YouTube. Elke week maken we een nieuwe video. We zijn gek op kleuren, knutselen, slijm maken, dansen, zingen en cadeautjes uitpakken en we beleven graag avonturen. Saar wil later in een musical spelen en Janna wil ballerina worden. Gelukkig duurt het nog heel lang tot we groot zijn, want we spelen het liefst de hele dag!



## BRAM



**Dit is onze grote broer Bram.** Hij houdt van voetballen, Donald Duckjes lezen en gamen. Meestal is hij wel lief, maar hij haalt ook vaak grappen met ons uit. Later wil Bram piloot worden en de hele wereld over vliegen. Hopelijk mogen wij dan met hem mee!



**Dit is onze papa.** Voor de filmpjes bedenkt hij heel veel toffe challenges en gekke avonturen. Dat vinden we erg leuk, want soms mogen we zomaar allerlei snoepjes proeven of bakken vol met slijm maken. Alles mag van papa! Ook maakt hij heel veel grapjes en hij vindt het altijd spannend om mee te gaan op avontuur.

## PAPA



**Dit is mama.** Zij houdt ervan om met ons te knuffelen. Als we vrij zijn vindt ze het leuk om samen te knutselen en te bakken. Als we van papa heel veel snoepjes mogen eten in een filmpje, zegt ze altijd dat we heel goed onze tanden moeten poetsen. Ze kan lekker koken en leest graag voor. Mama schrijft onze avonturen op, zodat jullie ze kunnen lezen.

## MAMA





# EEN HUT OP ZOLDER

**D**oei! Tot over vier nachtjes!’ Janna drukt haar neus tegen het raam. Ze zwaait hard met haar arm boven haar hoofd.

Saar staat naast haar en blaast via haar hand luchtkusjes door het raam naar papa.

Die staat bij de taxi en geeft net zijn koffer aan de chauffeur. Dan draait hij zich om naar de zusjes en zwaait terug. Zijn lippen vormen het woord ‘doei’.

Saar en Janna blijven zwaaien tot papa instapt en de taxi de straat uit rijdt. Ook mama staat bij het raam, met haar hand nog in de lucht.

‘Konden wij ook maar een paar dagen weg.’ Saar laat haar arm



zakken. ‘Heel veel kinderen uit de klas gaan lekker op vakantie. En papa ook. En wij niet.’

‘Papa gaat helemaal niet op vakantie,’ zegt mama. ‘Je weet toch dat hij moet werken? Jullie boffen juist. Jullie zijn lekker vrij.’

‘Maar hij gaat vast heel leuk werken, want hij mag helemaal met het vliegtuig naar een lekker warm land,’ zegt Janna. ‘Ik wou dat ik al groot was. Dan kon ik ook lekker gaan werken.’ Janna sluit haar ogen en zucht diep.

Mama lacht. ‘Ik denk dat papa juist jaloers is op jullie. Want jullie hoeven de komende dagen helemaal niets. Jullie kunnen lekker uitslapen, boeken lezen, spelen... En morgen mogen jullie ook nog een nachtje logeren bij opa en oma! Papa moet elke dag vroeg opstaan en de hele dag werken. En ik moet ook gewoon werken deze week. Jullie zijn hier de echte bofkonten.’

‘Je mag wel wat werk van mij overnemen,’ zegt mama. ‘Ik heb nog een heleboel op mijn lijstje staan voor vandaag. Ik moet nog een stuk schrijven, een heleboel mailtjes beantwoorden, ik wil nog even stofzuigen en de boodschappen moeten nog gehaald worden. Genoeg te doen.’

‘Dat is stom werk. En niet in een lekker warm land. Dus laat maar.’ Saar slaat haar armen over elkaar en kijkt naar Janna. Dan verschijnt er ineens een glimlach op haar gezicht. ‘Maar ik heb wel een ander leuk idee.’

Janna springt op. ‘Wat dan?’

Saar wrijft in haar handen en knijpt haar ogen tot spleetjes. ‘Papa

heeft gezegd dat wij in deze vakantie een hut mogen bouwen op zolder.'

'Ja!' roept Janna. 'Dat heeft hij gezegd. Als hij weg was, mochten wij op zolder een hut maken. En we mochten er zelfs een nachtje in slapen. Dat heeft hij beloofd!'

'En beloofd is beloofd!' zegt Saar.

Ze kijken allebei naar mama. Die begint te lachen. 'Vooruit dan maar. Hij heeft het inderdaad gezegd.'

'Dan hebben we kleden nodig. En slaapzakken en matjes,' zegt Saar.

'Volgens mij ligt dat allemaal op zolder,' antwoordt mama. 'Gaan jullie maar lekker aan de slag, dan kom ik de lunch straks wel boven



brengen. Dan kunnen jullie ook in de hut eten.'

'Yes!' Saar en Janna rennen de trap al op.

'Zullen we hier de matjes en de slaapzakken neerleggen?' Janna wijst naar de plek die ze net vrijgemaakt hebben.

Wat staan er een hoop spullen op zolder. Dozen vol kerstspullen, een kist met verkleedkleden, de oude box, het potje, bakken vol oud speelgoed, allemaal kampeerspullen...

'Dat is goed.' Saar staat met twee dekens in haar handen en kijkt naar de nok van de zolder. 'Hoe zullen we de hut gaan maken, Janna? We kunnen de kleden nergens aan ophangen.'

'Ik heb een idee.' Janna legt de matjes op de grond. Ze rent naar beneden en is al snel weer terug met de bezem uit de tuin.

'Oeps,' zegt ze als ze met de stok van de bezem tegen het plafond tikt. Ze zwaait hem naar beneden, maar nu vliegt de bezem vlak langs het hoofd van Saar.

'Pas op!' Gelukkig kan Saar snel bukken.

'Sorry, dat was niet de bedoeling.' Janna draait de stok de andere kant op, en duwt met de onderkant een doos kerstspullen omver.

'Oei,' kreunt ze. 'Waren dat de kerstballen?'

Saar loopt naar de omgevallen doos toe en maakt hem voorzichtig open. Er zitten allemaal kerstspullen in om kerststukjes mee te maken, zoals oase, kleine dennenappels en kaarsjes. 'Volgens mij valt het mee,' zegt ze opgelucht. 'Deze spullen kunnen wel wat hebben, maar zeg maar niets tegen mama.' Ze legt haar vinger tegen haar lippen. 'Kijk eens, er zit ook een mooie lichtjesslinger in. Zullen

we die ook gebruiken voor onze hut?’ Ze zet de doos weer rechtop.  
‘Wat wilde je nou met die bezem?’

Ze werken de hele ochtend hard door. Het is niet makkelijk om een stevige hut te maken. Soms stort ineens een heel stuk in en moeten ze weer opnieuw beginnen. Maar uiteindelijk staat er aan het einde van de ochtend een prachtige hut. De bezem staat midden in de hut om de dekens omhoog te houden. Zelfs als ze alles





loslaten blijft de hut staan. De slaapmatjes en slaapzakken liggen erin en Janna heeft al haar knuffels opgehaald.

‘Die willen niet alleen slapen in mijn bed vannacht, dus zij mogen ook mee logeren op zolder. En kijk, Pipa Panda kan mooi dit stukje deken omhooghouden.’ Janna duwt de pandaknuffel in een hoek, zodat de deken erboven mooi strak komt te staan. Ook alle andere knuffels geeft ze een eigen plekje.

Saar zoekt ondertussen nog wat andere belangrijke spullen bij elkaar. ‘We hebben spelletjes en boeken nodig, zodat we iets te doen hebben in de hut. Zal ik ook de stiften en wit papier meenemen? We zitten hier wel even.’

Janna knikt. ‘En moet ik ook nog iets halen? Misschien wc-papier? Voor als we moeten plassen.’ Ze wijst naar het potje dat ook nog op zolder staat, naast de oude box.

Saar begint te lachen. ‘Nee joh, dan moeten we gewoon beneden naar de wc gaan, hoor. Anders hebben we straks een vieze stinkhut.’

Op dat moment verschijnt mama’s hoofd in het trapgat. ‘Stinkhut? Is het zo muf op zolder?’ Ze snuift een keer diep en haalt haar schouders op. ‘Een beetje.’

In haar handen heeft ze een dienblad met broodjes, bekers, twee bakjes chips en pakjes drinken.

‘Hier is jullie lunch en vast wat lekkers voor vanmiddag. Zo kunnen jullie heerlijk op zolder blijven spelen.’ Ze schuift het dienblad naar de meiden toe. ‘Wat een mooie hut. Dat hebben jullie slim gedaan.’ Van de hut kijkt ze weer naar Saar en Janna. ‘En hebben jullie ook nog iets bijzonders gevonden?’

Saar en Janna kijken haar vragend aan. 'Iets bijzonders? Wat bedoel je?'

'Nou,' gaat mama verder. 'Een zolder ligt vaak vol met oude spullen. En soms ligt daar iets bijzonders tussen. Misschien bij ons ook wel. Ik hoorde papa gisteravond nog zeggen dat hij iets leuks voor jullie geregeld had.' Ze knikt naar het hoekje van de zolder bij de trap. Dan draait ze zich met een glinstering in haar ogen om en loopt de trap af.

Saar en Janna snappen er niets van. Ze lopen naar de hoek van de zolder en trekken wat dozen van hun plek. 'Wat zou ze bedoelen? Wat heeft papa dan geregeld?'

Janna trekt haar schouders op. 'Heeft hij iets voor ons achtergelaten op zolder?'

'Daar!' Saar wijst naar een grote gouden envelop.

'Ooo!' Janna komt dichterbij.

'Wat zou erin zitten?'



‘Snel openmaken!’

Nog voordat Janna de envelop helemaal open heeft gemaakt, valt er een grote gouden sleutel uit. ‘Kijk, Saar.’ Janna pakt de sleutel en houdt hem omhoog. ‘Waar zou deze sleutel van zijn?’

‘Er zit ook nog een brief in.’ Voorzichtig haalt Saar de brief eruit en leest hem hardop voor.



# LIEVE SAAR & JANNA,

Jullie hebben even flinke pech  
Want deze vakantie gaan we niet lekker een paar dagen weg  
Toch heb ik iets leuks voor jullie bedacht:

## DE GOUDEN-SLEUTEL-OPDRACHT



Jullie mogen vier dagen en nachten verslinden  
Om het sleutelgat voor deze gouden sleutel te vinden  
Je moet veel puzzelen, ontdekken en speuren

Maar de prijs op het eind zal jullie zeker opfleuren  
Genoeg geschreven, ik denk dat ik nu stop  
WANT DE ZOETE ZUSJES LOSSEN HET VAST OP!

Een dikke knuffel,

Papa



Weet je het antwoord? Sla dan snel om!



‘Het is een rebus, Saar! We moeten de rebus oplossen!’ roept Janna.

Saar wijst het eerste plaatje aan. ‘Een viool, maar de “i” moet weg en een “o” ook. Dan krijg je “vol”. Dan nog een “g” erbij en dan wordt het “volg”.’

‘Nu ik,’ roept Janna. ‘Er staat een deur, maar min de “ur”. Dan wordt het “de”’: “Volg de”.’

‘En nu de laatste,’ gaat Saar verder. ‘Een bijl, maar de “b” is de “p”. Dan is het “pijl”. VOLG DE PIJL. Dat is het! We weten het!’ Ze kijkt om zich heen. ‘Zie jij een pijl, Janna?’

‘Nog niet, maar laat mij maar even speuren.’ Uit een doos met oud speelgoed vist Janna een vergrootglas. ‘We gaan het samen oplossen, Saar. We moeten erachter komen waar deze mooie gouden sleutel van is. Voordat papa weer thuiskomt.’

‘Speurneus Saar en speurneus Janna lossen alles op!’ zegt Saar. ‘Kom, Janna, we gaan aan de slag.’





De Zoete Zusjes beleven nog  
veel meer avonturen!  
Ken je onze andere boeken al?

Je koopt ze bij je (online-)boekwinkel.  
Vergeet niet om een review te schrijven  
en een duimpje omhoog te doen als je het  
een leuk boek vond!





Bezoek ook eens onze website  
voor leuke kleurplaten, spelletjes en het  
laatste nieuws over de Zoete Zusjes!



[www.zoetezusjes.com](http://www.zoetezusjes.com)

Heel veel liefs  
van ons



**'HALLO!**  
Wij zijn de **ZOETE ZUSJES**  
weer en vandaag gaan we wat  
**SUPERLEUKS** doen!'



Het is meivakantie en Saar en Janna willen een geheime hut bouwen op zolder. Tijdens het spelen vinden ze daar tussen alle oude rommel, koffers, kerstspullen en speelgoed een gouden envelop met een grote sleutel erin. Er zit een brief van papa bij: omdat hij een paar dagen weg is voor werk, heeft hij een speurtocht uitgezet voor de Zoete Zusjes. Waar past die mysterieuze sleutel toch op? Om daar achter te komen moeten Saar en Janna allerlei moeilijke puzzels en raadsels oplossen, kun jij ze daarbij helpen?



9 789043 926546

[www.kosmosuitgevers.nl](http://www.kosmosuitgevers.nl)

**KOS  
MOS**

NUR 280  
Kosmos Uitgevers,  
Utrecht/Antwerpen