



WAT  
&  
HOE

# BOEDAPEST



REISGIDS

met stads  
wandelingen

& INSIDER  
TIPS

# Inhoud



Over Boedapest 6 - 19

Reiswijzer 20 - 33

Top 10-selectie 34 - 55

De beste hotspots 56 - 71

Verken de stad per wijk 72 - 169

De stad uit 170 - 183



## INLEIDING

Boedapest ligt aan weerszijden van de Donau en kent een verbijsterende verscheidenheid aan architectonische stijlen, erfgoed uit een roerige geschiedenis. Art nouveau, neoklassiek, neogotisch en neorenaissance zijn er slechts enkele van, die samen met de negen bruggen over de rivier voor een skyline van grootse allure zorgen. Boedapest is niet zomaar een hoofdstad: ooit was het de hoofdstad van een groot rijk. De bijnaam 'koningin van de Donau' is verdiend. Maar vergis je niet – deze koningin is bepaald niet vorstelijk afstandelijk en ernstig, maar elegant, modieus kosmopolitisch en geneigd tot een leven vol hectiek.

**Als Europa een centrum heeft, dan is het Boedapest. De hoofdstad van Hongarije ligt niet alleen bevallig en behaaglijk aan weerszijden van de Donau, maar ook op de grens tussen oost en west van dit continent. Hier vermengen zich de twee gezichten van Europa, soms in harmonie, soms met dissonanten. Hier kun je de ochtend doorbrengen met de pracht van een koninklijk paleis en 's middags een vlooiemarkt afstropen naar Russische camera's en oude Oost-Europa memorabilia. Of je wijdt een hele dag aan winkelen naar kleding, prachtig antiek of authentieke volkskunst. Wat je ook doet, Boedapest verovert je met zijn unieke charme.**

Maar Boedapest heeft ook een beetje een gespleten persoonlijkheid. Op de westoever van de Donau ligt het heuvelachtige Boeda, het middeleeuwse hart van de stad waar de betere kringen graag vertoeven, en oostelijk ligt het vlakke Pest (uitgesproken: 'pesjt'), het bruisende handelscentrum. Gezien haar geschiedenis kan de stad alleen maar psychotisch zijn! Honderdvijftig jaar overheerst door de Turken, generaties lang onder de Habsburgers, met littekens van twee wereldoorlogen, toen decennia verborgen achter het IJzeren Gordijn, en de afgelopen twintig jaar overspoeld door westers consumptisme. Boedapest heeft vaak veel geleden, maar is er grotendeels ongeschonden doorgekomen, en is een en al energie.

Zelfs bij een kort bezoek word je meegesleept door de levendigheid van de stad. En voor één ding zorgt Boedapest altijd: gedenkwaardige ervaringen.

## LIGGING

Hongarije ligt in het Karpatenbekken, een grote vlakte midden in oostelijk Midden-Europa. De rivier de Donau verdeelt de 93.030 km<sup>2</sup> van Hongarije in de Grote Hongaarse Laagvlakte (de Nagyalföld) in het oosten en Transdanubië (Dunántúl) in het westen. De Grote Laagvlakte doet denken aan de steppen van Oekraïne en de Amerikaanse prairie.

# Reiswijzer

- Voordat je weggaat 22 - 25
- Vervoer naar Boedapest 26 - 27
- Vervoer in Boedapest 28 - 29
- Praktische tips 30 - 33



# Voordat je weggaat

## WANNEER GA JE?



De hierboven aangegeven temperatuur is het gemiddelde dagelijkse maximum in elke maand.

Boedapest ligt in een gematigde zone en heeft een landklimaat, gekenmerkt door koude winters (gemiddelde temperatuur ca. 0 °C), warme zomers (gemiddelde maximumtemperatuur overdag 25 °C) en behoorlijk wat regen in lente en herfst. Qua weer zijn de beste maanden voor een bezoek mei, juni, september en oktober, als de temperatuur gematigd is en de stad vaak onder een helderblauwe hemel ligt. Boedapest is ook schitterend onder een dikke sneeuwdeken, maar neem dan wel een warme jas mee. In juli en augustus kan het onaangenaam warm zijn.

Festivals worden het hele jaar door gehouden, maar de meeste vinden in lente en de herfst plaats (► 24-25).

## WAT HEB JE NODIG?

- Verplicht
- Aanbevolen
- ▲ Niet vereist

Paspoort	●	●
Inentingen (let op adviezen Rijksoverheid)	▲	▲
Zorgpas (► 23, Reisverzekering)	●	●
Reisverzekering	○	○
Rijbewijs (voor automobilisten)	●	●
Autoverzekering (als je met de auto naar Boedapest gaat)	●	●
Autopapieren (als je met de auto naar Boedapest gaat)	●	●

Nederland  
België

# Top 10-selectie

- 1 Budai Királyi Palota (koninklijk paleis) 36 - 37
- 2 Gellért-hegy (Gellértheuvel) 38 - 39
- 3 Halászbástya (Vissersbastion) 40 - 41
- 4 Magyar Állami Operaház (Staatsopera) 42 - 43
- 5 Margitsziget (Margaretha-eiland) 44 - 45
- 6 Mátyás-templom (Matthiaskerk) 46 - 47
- 7 Országház (Parlement) 48 - 49
- 8 Szent István Bazilika (Sint-Stefanusbasiliek) 50 - 51
- 9 Szépművészeti Múzeum (Museum van schone kunsten) 52 - 53
- 10 Vár-hegy (Burchtheuvel) 54 - 55





# Budai Királyi Palota (koninklijk paleis)



**Dit is verreweg het mooiste gebouw van Boeda, maar ironisch genoeg hebben in dit paleis nooit vorsten gewoond, alleen gelogeerd. Het staat ook bekend als het Burchtpaleis.**

Geen enkel ander gebouw in Boeda weerspiegelt zo indrukwekkend de roerige geschiedenis van de Burchtwijk. Het werd in de tweede helft van de 13e eeuw gebouwd door koning Béla IV, na de invasie van de Mongolen, maar door eeuwen van oorlogen, invallen en revoluties is er weinig van de oorspronkelijke architectuur over. In de Tweede Wereldoorlog werd het door de Russen met de grond gelijkgemaakt omdat Duitse troepen zich in het paleis verschanst hadden. In de jaren vijftig is het in barokstijl herbouwd. Een magnifieke trap leidt naar de ingang van het paleis zelf, waar de steile oostmuur zich verwijdt tot een diep schietgat. Let op het standbeeld van prins Eugenius van Savoye, leider van het leger dat in 1683



# De beste hotspots

De lekkerste lunchadressen 58 - 59

De leukste dingen om te doen 60 - 61

De coolste kids-uitjes 62 - 63

Wandeling over de Nagykörút 64 - 65

De beste kuurbaden 66 - 67

De fraaiste uitzichten 68 - 69

De mooiste art nouveau 70 - 71



# De lekkerste lunchadressen

## Café Kör (€€)

Geniet van modern Hongaars en Europees eten, geserveerd in royale porties, en van lekkere salades. Voor een blik in het interieur, zie de foto rechts.

✉ Sas utca 17, Boedapest V ☎ 311 0053

## Fatál (€€)

Dit traditionele restaurant serveert gezonde, huiselijke Hongaarse gerechten. De porties zijn royaal en worden geserveerd op houten borden. Alleen contant betalen.

✉ Váci utca 67 (ingang aan Pintér utca), Boedapest V

☎ 266 2607 🌐 [www.fatalrestaurant.com](http://www.fatalrestaurant.com)

## Gundel Étterem (€€€)

Het beroemdste restaurant van Hongarije (▶ 147) zit op de rand van het Stadspark, bij de Állatkert (dierentuin). Gundel is teruggebracht in zijn fin-de-sièclepracht, en avondkleding is verplicht.

✉ Állatkerti körút 2, Boedapest XIV ☎ 889 8111 🌐 [www.gundel.hu](http://www.gundel.hu)

## Kéhli (€€)

Dit authentieke Hongaarse restaurant kookt voornamelijk voor de lokale bevolking. Het kan er druk zijn en je moet reserveren voor een tafeltje in de hoofdzaal, waar een zigeunerorkest speelt.

✉ Mókus utca 22, Boedapest III ☎ 250 4241/368 0613 🌐 [www.kehli.hu](http://www.kehli.hu)

## Kisbuda Gyöngye (€€€)

Het restaurant is typisch Hongaars, schitterend ingericht in vroeg-20e-eeuwse bourgeois gekunsteldheid, met een opgewekt duo met piano en viool dat de toon zet. Er is een rijke en gevarieerde kaart.

✉ Kenyeres utca 34, Boedapest III ☎ 368 6402 🌐 [www.remiz.hu](http://www.remiz.hu)

# Verken de stad per wijk

Vár-hegy, Víziváros en Óbuda 75 - 104

Gellért-hegy en de Tabán 105 - 114

Belváros en Lipótváros 115 - 136

Terézváros, Erzsébetváros en Városliget 137 - 158

Józsefváros en Ferencváros 159 - 169





# Vár-hegy, Víziváros en Óbuda

Niets in Boedapest trekt zo de aandacht als de Vár-hegy (Burchtheuvel). Dit kalkstenen plateau dat uitrijst boven de Donau is een indrukwekkend gezicht, met bovenop een ommuurd

middeleeuws centrum met enkele van de mooiste bezienswaardigheden van de stad. Tussen de Vár-hegy en de snelstromende Donau ligt de wijk Víziváros (Waterstad) en in het noorden Óbuda (Oud-Boeda), het oude hart van Boedapest.

Op de Vár-hegy liggen het voormalige vorstelijke verblijf (Budai Királyi Palota, ► 36), de unieke Mátyás-templom (Matthiaskerk, ► 46) en een aantal informatieve en bijzondere musea. Gewoon een beetje slenteren in de stille kasseienstraten (alleen inwoners mogen autorijden) is net zo plezierig als een bezienswaardigheid bezoeken.

Het naburige Víziváros is een lange, smalle wijk met een ingetogen sfeer en intrigerend verleden. De fundamenten zijn gelegd door de Romeinen en het gebied is bezaaid met herinneringen aan de Turkse tijd (1541-1686).

Ook Óbuda heeft een lange geschiedenis; nu is het een rustige uithoek, maar hier vestigden de Romeinen 2000 jaar geleden hun stad Aquincum.



# Vár-Hegy

## ARANY SAS PATIKAMÚZEUM (APOTHEEKMUSEUM)

De huidige neoklassieke gevel van het gebouw dateert dan misschien van 1820, maar het Arany Sas Patikamúzeum zit in een 15e-eeuws pand in het hart van de Burchtwijk. Het is de eerste apotheek die in Boeda werd gevestigd na de verdrijving van de Turken en bevat een bijzondere collectie farmaceutische parafernalia, waaronder een nagemaakt laboratorium. Let op het schilderij van een non – gedurende de middeleeuwen fungeerden nonnen als apotheker.

[www.semmelweismuseum.hu](http://www.semmelweismuseum.hu)

⊕ 2H ✉ Tárnok utca 18, Boedapest I ☎ 375 9772

🕒 Apr-sept di-zo 10.30-17.30; okt-mrt di-zo 10.30-15.30 uur

👉 Voordelig 🚶 Ruzswurm (€, ▶ 102) 🚌 Bus: 16, Várbusz

## BÉCSI KAPU (WEENSE POORT)

Bij de Weense poort komen alle vier de straten samen die in de lengte over de Burchtheuvel lopen, en in de middeleeuwen was hier de 'Zaterdagmarkt' voor niet-Joodse kooplieden. Het verhaal gaat dat luidruchtige Hongaarse kinderen te horen kregen dat ze een mond 'zo groot als de Weense poort' hadden.

Beklim de poort en geniet van het panorama op Boeda en zicht op de lutherse kerk op het plein. Ook de parlamentsgebouwen kun je fraai zien liggen aan de overkant van de Donau. Bij de bastionmuur, rechts van de poort, ligt een klein bos, het 'Europabos'. Die naam verwijst naar de tijd dat burgemeesters van steden uit heel Europa hier zeldzame bomen kwamen planten – bijvoorbeeld een Turkse hazelaar, Japanse kers en laurierkers.

⊕ 1G ✉ Burchtwijk, Boedapest I 🆓 Vrije toegang

🚌 Bus: Várbusz



# over de Vár-hegy (Burchtheuvel)

Deze wandeling over de Burchtheuvel (► 54) geeft een indruk van het oude Boeda.

*Ga vanaf het Dísz tér (Díszplein) de Tárnok utca in.*

Op nr. 18 zit het Patikamúzeum (Apotheekmuseum, ► 77), een voormalige apotheek uit 1745.

*Loop richting Szentháromság tér. Ga rechts langs de Matthiaskerk (► 46-47) naar de kasseienpleinen met het Halászbástya (Vissersbastion, ► 40-41) voor je.*

Beklim de torens van het Vissersbastion voor spectaculair uitzicht op de Donau en Pest.

*Ga terug via de noordkant van de Matthiaskerk met rechts het Hilton Hotel. Terug op het Szentháromság tér ga je rechtsaf naar het Hess András tér, houd dan links aan en loop de Fortuna utca af.*

De Fortuna utca is misschien wel de meest pittoreske straat op de Burchtheuvel.

*Ga voorbij Café Pierrot (► 98) naar het Bécsikapu tér, gedomineerd door het neoromaanse gebouw van het Nationaal archief. Loop via de Kard utca naar de toren en ruïne van de 13-eeuwse Maria Magdalenakerk (► 82-83) en neem links de Úri utca.*

In het pastelgroene gebouw links zit het Telefónia Múzeum (Telefoonmuseum, ► 86).



# BOEDAPEST

- De **Top10**-selectie van onbetwiste hoogtepunten
- De **beste hotspots**: van de lekkerste lunchadressen tot de mooiste uitzichten
- **Verken** de stad per wijk
- Met stadswandelingen en **insider tips**

Boedapest ligt aan weerszijden van de Donau en de negen bruggen over de rivier zorgen voor een unieke skyline.

De hoofdstad van Hongarije biedt je veel om uit te kiezen: bezoek een koninklijk paleis of strop een vlooiemarkt af. Ga shoppen voor kleding of speur naar prachtig antiek. Boedapest verovert je met zijn unieke charme.

[www.watenhoe.nl](http://www.watenhoe.nl)

NUR 512



9 789043 925860