

Hanneke de Zoete



DE ZOETE ZUSJES

GAAN OP

VAKKAN-
TIE

met tekeningen van
Iris Boter

SAAR ♥ JANNA







Hanneke de Zoete

DE ZOETE ZUSJES GAAN OP VAKANTIE



met tekeningen van
Iris Boter



KOSM • S

www.kosmosuitgevers.nl

 [kosmos.uitgevers](https://www.facebook.com/kosmos.uitgevers)

 [kosmosuitgevers](https://www.instagram.com/kosmosuitgevers)

© 2021 De Zoete Zusjes/Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, onderdeel van VBK | media

Tekst: Hanneke de Zoete

Illustraties: Iris Boter

Vormgeving: Caren Limpens

Eindredactie: Monica Terpstra

Kosmos Uitgevers vindt het belangrijk om op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Bij de productie van het papieren boek van deze titel is daarom gebruikgemaakt van papier waarvan het zeker is dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

ISBN 978 90 439 2276 0

ISBN e-book 978 90 439 2277 7

ISBN audiobook 978 90 439 2278 4

NUR 280

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, online-publicatie of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever kan echter aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

INHOUD

Wij zijn de Zoete Zusjes	8
1. Yes, vakantie!	11
2. Een groen goedje	18
3. Zon, zee en strand	27
4. Strandjuten	35
5. Een vrolijke fietstocht	44
6. Hondjes in de zee	54
7. Moddermonsters	63
8. De scheidwandeling	71
9. Zandhappen	80
10. Een brief voor jou	88

'HALLO!

Wij zijn de **ZOETE ZUSJES**
weer en vandaag gaan we wat
SUPERLEUKS doen!'

SAAR
&
JANNA



Wij zijn de Zoete Zusjes! Misschien ken je ons van onze filmpjes op YouTube. Elke week maken we een nieuwe video. We zijn gek op kleuren, knutselen, slijm maken, dansen, zingen en cadeautjes uitpakken en we beleven graag avonturen. Saar wil later in een musical spelen en Janna wil ballerina worden. Gelukkig duurt het nog heel lang tot we groot zijn, want we spelen het liefst de hele dag!



BRAM



Dit is onze grote broer Bram. Hij houdt van voetballen, Donald Duckjes lezen en gamen. Meestal is hij wel lief, maar hij haalt ook vaak grappen met ons uit. Later wil Bram piloot worden en de hele wereld overvliegen. Hopelijk mogen wij dan met hem mee!



Dit is papa. Voor de filmpjes bedenkt hij heel veel toffe challenges en gekke avonturen. Dat vinden we erg leuk, want soms mogen we zomaar allerlei snoepjes proeven of bakken vol met slijm maken. Alles mag van papa! Ook maakt hij heel veel grapjes en hij vindt het altijd spannend om mee te gaan op avontuur.

PAPA



Dit is mama. Zij houdt ervan om met ons te knuffelen. Als we vrij zijn vindt ze het leuk om samen te knutselen en te bakken. Als we van papa heel veel snoepjes mogen eten in een filmpje, zegt ze altijd dat we heel goed onze tanden moeten poetsen. Ze kan lekker koken en leest graag voor. Mama schrijft onze avonturen op, zodat jullie ze kunnen lezen.

MAMA





Dag, juf! Fijne vakantie!’ Janna zwaait naar de juf en daarna naar haar vriendinnetjes. Ze sjokt het schoolplein over naar mama. In haar ene hand heeft ze een grote tas vol met schoolwerkjes en in haar andere hand draagt ze haar gymtas. Alle spullen mogen mee naar huis, want het is vakantie.

Mama wijst naar de grote tas. ‘Zal ik die maar even voor je dragen, Janna? Je lijkt wel een pakezel.’ Ze lacht naar Janna.



Met een diepe zucht geeft Janna de tas aan mama. ‘Pff, zwaar hoor,’ zegt ze. Ze veegt een druppel zweet van haar voorhoofd. De zon schijnt fel op het hoofd van Janna. Ze knippert met haar ogen tegen de zon in en zegt dan: ‘Moet je kijken hoe hard ik gewerkt heb!’ Ze wijst naar de grote tas en draait zich om, zodat mama ook nog de rugtas kan zien.

‘Nou, nou! Jij hebt wel vakantie verdiend,’ zegt mama lachend. ‘Eens kijken of we Bram en Saar ook al aan zien komen.’

Precies op dat moment ploft er nog een grote tas op de grond naast mama. Bram slipt met zijn fiets tot naast haar en springt eraf. ‘Kun jij die mee naar huis nemen, mam? Dan ga ik nog even een ijsje halen met de hele klas, om te vieren dat we vakantie hebben.’

Mama schudt haar hoofd en pakt de tas van Bram. ‘Weet je zeker dat je nog genoeg zakgeld hebt voor ijs?’ vraagt ze aan Bram.

‘Tuurlijk!’ zegt Bram, en hij klopt met zijn hand op zijn broekzak. ‘Ik heb nog vier euro, dus dat moet lukken. We hebben wel ijs verdiend.’

‘Ik vind eigenlijk dat ik ook wel ijs heb verdiend,’ zegt Janna.

Mama knikt. ‘Dat vind ik ook. Volgens mij liggen er nog genoeg ijsjes in de vriezer, dus laten wij onszelf ook maar trakteren.’

‘Yes!’ roept Janna.

En dan zien ze Saar aankomen.

Janna zwaait en roept: ‘Saar, hier zijn we! Kom snel, we mogen een ijsje omdat het vakantie is!’

Even later zitten Saar en Janna met een ijsje in de tuin. ‘Wanneer gaan wij op vakantie, Saar?’ vraagt Janna. Ze likt aan haar ijsje en spettert met haar voeten in het opblaaszwembadje. Ze zitten allebei in een tuinstoel die tegen het badje staat, zodat ze hun voeten lekker in het koude water kunnen laten hangen.

‘Morgen al,’ antwoordt Saar. ‘Mama is aan het inpakken, zodat we heel vroeg weg kunnen.’

‘Yes! Ik heb echt zin om naar het buitenland te gaan,’ zegt Janna. ‘Ik ben nog nooit in Ameland geweest. Welke taal spreken ze daar eigenlijk?’

Saar schiet in de lach. ‘Wat zeg jij nou? Ameland is helemaal geen buitenland, dat is een eiland in Nederland. Ze spreken daar gewoon Nederlands.’

Janna kijkt een beetje verbaasd. ‘Gaan we niet naar het buitenland? Ik dacht dat Ameland een land was. Amen-land.’

Een land waar ze heel veel bidden en telkens “amen” zeggen.’

Nu moet Saar nog harder lachen. ‘Nee joh, gekkie. Ameland is een eiland, net zoals Texel en Terschelling. En we gaan met de boot.’

‘Gaaf, met de boot,’ zegt Janna. ‘Dan voelt het wel een beetje als buitenland.’

‘Ja, dat vind ik ook,’ zegt Saar. ‘We zijn nog nooit met de boot op vakantie geweest. Dus dit wordt de eerste keer.’

Ook mama komt in de tuin zitten met een ijsje. ‘Zo,’ zegt ze met een diepe zucht. Ze zet ook een stoel bij het zwembadje en trekt haar slippers uit. ‘Goed idee van jullie, zo lekker met de voeten in het water.’ Ze lacht naar Saar en Janna en likt aan haar ijsje.

‘Hooft Ameland echt bij Nederland?’ vraagt Janna aan mama.

‘Ja, het is een Waddeneiland. Daar hebben we er vijf van in Nederland. Even denken hoor, welke zijn het ook alweer? O ja, “tv-tas”.’

‘Tv-tas?’ Saar kijkt mama vragend aan.

‘Ja, een ezelsbruggetje om te onthouden welke Waddeneilanden er zijn. Elke letter staat voor een eiland. Er zijn vijf eilanden: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.’ Mama telt op haar vingers mee. ‘Het zijn allemaal kleine eilandjes die bij Nederland horen. Je kunt er met de boot komen. En wij gaan morgen met de boot naar Ameland.’

‘Nu al zin in,’ zegt Saar. ‘Ik ben nog nooit met een grote boot geweest. Meestal gaan we alleen met de auto op vakantie.’

‘Ik wil ook graag met de boot,’ zegt Janna. ‘Of met het vliegtuig of de trein, dat lijkt me ook leuk.’

‘Ja, je hebt zoveel verschillende vakanties,’ zegt mama. ‘Met de trein naar Parijs, met het vliegtuig naar Afrika of met de caravan naar Frankrijk. Het kan allemaal!’

‘Ik wil wel met het vliegtuig naar Disney World in Amerika,’ zegt Janna. Ze kijkt dromerig voor zich uit.

‘Of eerst met het vliegtuig naar Amerika,’ gaat Saar verder, ‘dan met de jeep op safari in Afrika en daarna met de boot naar een onbewoond eiland.’

‘Nou, dan mogen jullie wel hard gaan sparen of een hele grote schat vinden,’ zegt mama. Ze staat langzaam op en rekt zich uit. ‘Ik ga maar weer eens verder met inpakken, anders missen we morgen de boot.’ En ze loopt naar binnen.



'HALLO!
Wij zijn de **ZOETE ZUSJES**
weer en vandaag gaan we wat
SUPERLEUKS doen!'



Hoera, de Zoete Zusjes hebben vakantie! Samen met mama, papa en broer Bram gaan ze met de boot naar een eiland. Daar is van alles te beleven: je kunt er strandjutten, ijsjes eten, fietstochten maken, mee met de vissersboot, wadlopen en zelfs zeehonden zien. Ook beklimmen Saar en Janna een oude vuurtoren en wandelen ze over een blotevoetenpad. En wat vindt Saar in zee? Is dat soms flessenpost? Het wordt een vakantie om nooit te vergeten!

De Zoete Zusjes gaan op vakantie is het derde (voor)leesboek over de zusjes Saar en Janna en staat boordevol zomerse avonturen.

Lees ook:



9 789043 922760

www.kosmosuitgevers.nl

**KOS
MOS**

NUR 280
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen