



the **S**ecret™

Rhonda Byrne

Inhoud

Voorwoord	ix
Dankbetuiging	xiii
Onthulling van Het Geheim	1
Uitleg van Het Geheim	27
Toepassing van Het Geheim	45
Krachtige processen	71
Het Geheim van geld	95
Het Geheim van relaties	113
Het Geheim van gezondheid	125
Het Geheim van de wereld	141
Het Geheim van jou	155
Het Geheim van het leven	177
Levensbeschrijvingen	185

Onthulling van Het Geheim



BOB PROCTOR

FILOSOF, SCHRIJVER EN PERSONAL COACH

Het Geheim geeft je alles wat je begeert: geluk, gezondheid en rijkdom.

Bob Proctor



DR. JOE VITALE

METAFYSICUS, MARKETINGSPECIALIST, EN SCHRIJVER

Je kunt alles hebben, doen of zijn wat je maar wilt.

Joe Vitale



JOHN ASSARAF

ONDERNEMER EN MONEYMAKING EXPERT

We kunnen alles hebben wat we verkiezen, hoe groot het ook is. In wat voor soort huis wil je wonen? Wil

John Assaraf

je miljonair zijn? Wat voor zaak zou je willen hebben? Wil je succesvoller zijn? Wat wil je écht?



DR. JOHN DEMARTINI

FILOSOOF, CHIROPRACTOR, HEALER EN
SPECIALIST IN PERSOONLIJKE VERANDERING

Dit is het grote geheim van het leven.



DR. DENIS WAITLEY

PSYCHOLOOG EN TRAINER OP HET GEBIED VAN
GEESTELIJK POTENTIEEL

De leiders uit het verleden die Het Geheim bezaten, wilden de macht voor zichzelf houden en niet delen. Ze hielden Het Geheim verborgen voor het volk. De mensen gingen naar hun werk, verrichtten hun taak en gingen naar huis. Ze liepen machteloos in een tredmolen, omdat Het Geheim aan een kleine kring was voorbehouden.

Door de eeuwen heen hebben velen de kennis van Het Geheim be-geerd en hebben velen een manier weten te vinden om deze kennis aan de wereld te openbaren.



MICHAEL BERNARD BECKWITH

ZIENER EN OPRICHTER VAN AGAPE
INTERNATIONAL SPIRITUAL CENTER

Ik heb vele wonderen zien gebeuren in de levens van

mensen. Financiële wonderen, wonderen op het gebied van lichamelijke genezing, geestelijke genezing en herstel van relaties.



JACK CANFIELD

**SCHRIJVER, LERAAR, LEVENSCOACH EN
MOTIVATIONAL SPEAKER**

Dit alles gebeurde door kennis over de juiste toepassing van Het Geheim.

Wat is Het Geheim?



BOB PROCTOR

Waarschijnlijk vraag je je nu af: 'Wat is Het Geheim?' Ik zal je vertellen hoe ik het heb leren begrijpen.

We werken allemaal met één oneindige macht. We laten ons allemaal leiden door precies dezelfde wetten. De natuurwetten van het heelal zijn zo exact dat we zonder probleem ruimteschepen kunnen bouwen, mensen naar de maan kunnen sturen en het moment van de landing op een fractie van een seconde kunnen bepalen.

Waar je ook bent – India, Australië, Nieuw-Zeeland, Stockholm, Londen, Toronto, Montreal of New York – we werken allemaal met één macht, één wet: aantrekking!

Het Geheim is de wet van de aantrekkingskracht!

Alles wat op je pad komt, haal je zelf je leven binnen. Je trekt het aan door de beelden die je in je geest vormt. Het zit hem in wat je denkt. Wat zich ook in je geest afspeelt, je trekt het allemaal naar jezelf toe.

‘Elke gedachte van je is iets werkelijks: een kracht.’

Prentice Mulford (1834–1891)

De grootste leraren uit de geschiedenis hebben ons verteld dat de wet van de aantrekkingskracht de dominante wet van het heelal is.

Dichters als William Shakespeare, Robert Browning en William Blake openbaarden het in hun gedichten. Musici als Ludwig van Beethoven drukten het uit met hun muziek. Kunstenaars als Leonardo da Vinci verbeeldden het in hun schilderijen. Grote denkers als Socrates, Plato, Ralph Waldo Emerson, Pythagoras, Francis Bacon, Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe en Victor Hugo deelden het mee in hun werken en in hun leer. Hun namen zijn onvergankelijk geworden en hun legendarische bestaan heeft de eeuwen getrotseerd.

Religies zoals hindoeïsme, hermetische tradities, boeddhisme, jodendom, christendom en islam, en beschavingen als die van de oude Babyloniërs en Egyptenaren, hebben het geopenbaard in hun geschriften en verhalen. Door de eeuwen heen is de wet in al zijn vor-

men opgetekend en is altijd in antieke geschriften te vinden geweest. Rond 3000 v.C. werd hij in steen gebeiteld. Hoewel sommigen naar deze kennis hebben gehunkerd, is zij altijd voor iedereen te ontdekken geweest.

De wet begon aan het begin der tijden. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn.

Uit de wet vloeit alle ordening in het heelal voort, maar hij bepaalt ook elk moment van jouw leven, en elke afzonderlijke ervaring in je leven. Het maakt niet uit wie je bent of waar je woont, de wet van de aantrekkingskracht vormt je hele levenservaring, en deze almachtige wet doet dit via je gedachten. Jij bent degene die de wet van de aantrekkingskracht in werking zet, en wel door je gedachten.

In 1912 beschreef Charles Haanel de wet van de aantrekkingskracht als 'de grootste en onfeilbaarste wet waarop het hele stelsel van de schepping rust'.



BOB PROCTOR

Wijze mensen hebben dit altijd geweten. Je kunt er regelrecht voor naar de oude Babyloniërs gaan. Zij hebben dit altijd al geweten. Het gaat om een kleine, selecte groep mensen.

De oude Babyloniërs en hun hoge beschaving zijn uitvoerig door geleerden gedocumenteerd. Zoals bekend hebben zij ook een van de zeven wereldwonderen voortgebracht, de hangende tuinen van Babylon. Dankzij hun inzicht in de toepassing van de wetten

van het universum werden ze een van de rijkste volkeren in de wereldgeschiedenis.



BOB PROCTOR

Waarom denk je dat één procent van de bevolking ongeveer 96 procent van het geld in de wereld verdient? Denk je dat dat toeval is? Het is zo beschikt. Zij begrijpen iets. Zij hebben inzicht verworven in Het Geheim, en jij wordt nu ook in Het Geheim ingewijd.

Mensen die rijkdom in hun leven hebben gebracht, maakten gebruik van Het Geheim, bewust of onbewust. Ze koesteren gedachten over overvloed en rijkdom, en bannen alles wat daarmee in strijd is uit hun gedachten. In hun denken overheerst rijkdom. Ze kennen alleen maar rijkdom, en in hun geest bestaat niets anders. Of ze het nu beseffen of niet, hun overheersende gedachten aan rijkdom hebben hun die rijkdom bezorgd. Zo werkt de wet van de aantrekkingskracht.

Hier is een volmaakt voorbeeld van de werking van Het Geheim en de wet van de aantrekkingskracht. Je hebt vast wel eens gehoord over mensen die grote rijkdom vergaren, alles verliezen en in korte tijd opnieuw zeer rijk zijn. Wat hierbij gebeurde, of ze het nu wisten of niet, is dat in hun denken rijkdom overheerste; zo kwamen ze er de eerste keer aan. Toen echter lieten ze angstige gedachten aan verlies van rijkdom toe in hun geest, zo erg zelfs dat die angstige gedachten aan verlies hun denken gingen overheersen. Ze lieten de balans tussen gedachten aan rijkdom en gedachten aan verlies doorslaan naar het laatste, waardoor ze alles kwijtraakten.